

Beste priester Adolf Daens,

Wij staan hier vandaag alweer aan uw monument om u te gedenken.

U ijverde voor politieke en sociale hervormingen en u zette zich in voor de belangen van arbeiders, boeren en kleine middenstanders.

Uw moto was: slaaf noch bedelaar zal een mens wezen!

Het heeft veel strijd en leed gevergd eer de autonome christelijke arbeidersbeweging vaste voet kreeg in het Belgisch paradijs van burgerlijk conservatisme en vooraleer de vooroordelen en de bittere vijandigheid van de heersende katholieke elite overwonnen waren.

U werd de zondebok, beladen met al de schuld van de democratie. Op uw hoofd trokken zich de tomeloze en vaak hatelijke en gemene aanvallen samen van diegenen die in de 'christen democratie' een bedreiging zagen voor de katholieke partij en dus voor de Kerk in België. Want in de ogen van de conservatieven was het heil van de Kerk onafscheidelijk verbonden met het leven van hun partij, en wie de partij ondermijnde, randde meteen de Kerk aan!

Het is een jammerlijke geschiedenis van deze stad en van dit land!

Het gaat hier om het intieme drama van een mens en een priester, om een gewetensdrang, waarin eerlijke bedoelingen en heldhaftige zelfverloochening in dienst van een arm en in de steek gelaten volk, verstrengeld zijn met wrok en opstandigheid; het schone ideaal werd ontsierd en gedood door verbittering!

Priester Daens help ons vandaag uw gedachtegoed na te leven.

Help ons op te komen voor diegenen die anderen verstoten of minderwaardig vinden in deze multiculturele samenleving.

Help ons uw schone ideaal te beleven en te verdedigen!

Priester Daens u was ook een man die ijverde voor vrede!

Maar waar is die vrede vandaag?

Sinds 2013 zijn er wereldwijd meer dan 100 oorlogen begonnen en ongeveer de helft daarvan zijn vandaag nog steeds gaande.

Dan denk ik aan de tekst van Bart Peters:

Waarom de waanzin het verstand versloeg!

Wanneer zullen er weer vredesleiders en vredesstrijders

opstaan? Mensen zoals u of een Martin Luther King of een Anwar Sadat, die nieuwe en andere mogelijkheden zagen dan alleen maar oorlog voeren?!

Vredesstrijders die andere politici en staatshoofden kunnen inspireren.

Priester Daens, help ons in al onze daden te ijveren voor vrede en vreedzame oplossingen!

Helaas, Adolf Daens, zien we vandaag, bijna 1 week na de verkiezingen, dat uiterst rechts opmars maakt in geheel Europa. In eerste instantie waren populistische ideeën en antimigratiestandpunten de belangrijkste gemeenschappelijke noemer van deze partijen.

Maar helaas omarmen uiterst rechtse partijen en bewegingen in vrijwel alle EU-lidstaten steeds nadrukkelijker anti-genderstandpunten. Van Zweden tot Griekenland en van Ierland tot Bulgarije verzet uiterst rechts zich in toenemende mate tegen gendergelijkheid, vrouwenrechten en de rechten van transgenders en homoseksuelen.

Deze tendens maakt me bang!
Hitler werd in 1933 ook democratisch verkozen!!!
En iedereen weet wat er nadien gebeurde!

Priester Daens, help ons waakzaam te blijven en te blijven ijveren voor democratie. Want in een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk. Democratie is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal, gebaseerd op de meerderheidsregel, met instemming van de burgers; gebaseerd op vrije en eerlijke verkiezingen; gebaseerd op vrije meningsuitingen, gebaseerd op de bescherming van minderheidsrechten; en met respect voor fundamentele mensenrechten!